



# NS-Kampskrieg

#210

10 / 2024 (135)

## Leksikon - Michael Kühnen

### 121 - STATSREFORM

Den nationalsocialistiske revolutions vej fra grundlæggelsen af det nationalsocialistiske parti til realiseringen af den nye orden går gennem forskellige faser, hvoraf den vigtigste er oprettelsen af den nationalsocialistiske folkestat. Revolutionen finder sted med folkemassens samtykke og godkendelse, og derfor



kan den gennemføres i de vestlige demokratier, for så vidt som disse tillader virkelig frie valg i overensstemmelse med den gældende retsorden - dvs. lovligt.

Som et halvkolonialt selvstyrende område under de nazistiske forbudslove er Forbundsrepublikken Tyskland, selv om der afholdes valg, kun en meget begrænset del af dette. Ikke desto mindre stræber Ny Fronts tankesamfund efter en juridisk revolution i BRD ved at opstille målet om en statsreform som et mellemstadium i sin kamp. Dette er afledt af punkt 25 i det nationalsocialistiske tyske arbejderpartis partiprogram, som kræver oprettelse af en stærk centralmagt i staten, men uden direkte ændring af det forfatningsmæssige grundlag. Den Nye Front kræver derfor juridisk set en reform af staten inden for rammerne af det tyske retssystem. Denne omfatter:

Direkte valg af statsoverhovedet;

Indførelse af folkeafstemning og folkeafstemning;

Ændring af valgloven, der sikrer det stærkeste parti et absolut parlamentarisk flertal, men samtidig også giver de små partier en andel af parlamentspladserne svarende til deres antal stemmer (afskaffelse af 5 %-hindren);

Ophævelse af alle partiforbud og valgdeltagelse for alle partier, herunder NSDAP.

En sådan statsreform gør det lettere for NSDAP at vinde folkemassen for den nationalsocialistiske revolution, at skabe de juridiske betingelser for indførelsen af en nationalsocialistisk forfatning og dermed at etablere en nationalsocialistisk folkestat.

## **122 - STOLT**

Som et biologisk humanistisk verdenssyn er nationalsocialismen baseret på livets virkelighed som bestemt af naturlove, som gælder for alle former for liv. Den menneskelige art er derfor også underlagt livslove som arvelighed, differentiering og selektion i kampen for eksistens (se også elite). Som den eneste form for liv kan mennesket imidlertid - om end til prisen af dekadence og til sidst artsdød - leve i modstrid med art og natur takket være sin frie vilje og tilsidesætte livets love.

Nationalsocialismen ønsker imidlertid at vække viljen hos ariske mennesker (se arisk) til at muliggøre og fremme bevarelsen og udviklingen af deres races art ved at leve i overensstemmelse med naturens love. Det nationalsocialistiske parti (se Nationalsocialistisk Tysk Arbejderparti) er den bærende kraft i denne bestræbelse. Det politiske udtryk for denne holdning til livet og til livet er politikken for beskyttelse af livet med dens hjørnestein i form af miljøbeskyttelse og

racehygiejne. En sådan vilje kan imidlertid kun opstå og vare ved, hvis den er forudgået af stolthed over ens egen art, over ens eget folk.

Nationalsocialismen kræver og fremmer derfor racestolthed, forkaster ideologien om alle menneskers lighed som en livsfjendtlig dogmatisme, bekender sig til livets mangfoldighed og muliggør dermed viljen til at bevare og udvikle arten. Racehad er lige så fremmed for den som ideen om overlegne eller underlegne racer og folkeslag (se også Untermensch). Alle racer og folkeslag er gode eller dårlige på deres egen måde, begavede eller ubegavede, og de omfatter mennesker, som i forhold til deres art er overlegne eller underlegne. Men hver art er forskellig og kan derfor ikke sammenlignes. Hver race og hvert folk bør leve, udvikle sig og være stolt af sin egen art. Det er det, som nationalsocialismen lærer alle folkeslag af arisk race. Det er det, som NSDAP kæmper for det tyske folk.

Stolthed er derfor en del af den nationalsocialistiske værdiidealistiske etik, især i forhold til den militante type politiske soldater, hvis organisationsform er partiets Sturm-Abteilungen. Derfor hører kravet "Vær stolt!" til de 10 bud for den politiske soldat.

Stoltheden gælder først og fremmest for ens egen race, ens eget folk, men også for alle andre natur- og kultursamfund, hvis og i det omfang de tjener til bevarelse og udvikling af arten. SA-mandens stolthed er derfor legemliggjort i bevidstheden:

**SA er og bliver Tysklands skæbne!**

## 123 - STRATEGI

Strategiens opgave er at vise en politisk bevægelse vejen til at nå et langsigtet mål - i det væsentlige at give en vejledning i at opnå magt og i sidste ende gribe den.

I nationalsocialismen er den strategiske opfattelse en af de grundlæggende betingelser for den politiske kamp, der er fastlagt og bestemt af det nationalsocialistiske partis partilinje. I Tyskland erstattes denne partilinje i den periode, hvor forbuddet mod det nationalsocialistiske tyske arbejderparti gælder, af Ny Fronts generelle linje.

Strategien for den nye generations nationalsocialistiske bevægelse (se den nye generations nationalsocialisme) fremhæver som sit mål først NSDAP's genfødsel og derefter dens fornyede magtovertagelse og er baseret på en massepsykologisk omvendelsesproces, der udløses af den åbne bekendelse til nationalsocialismen.

Nationalsocialismen, dens ledere og symboler er stadig allestedsnærværende i Tyskland. Da sejrherrene fra den sidste verdenskrig og deres tyske tjenere stadig har fuld kontrol over alle propagandistiske kontrolinstrumenter i det herskende standardiserede massesamfund, bliver alt dette faktisk vurderet overvældende negativt og fordømt, fornærmet og bekæmpet hver dag på ny med enorme

anstrengelser (se grusomhedspropaganda). Men netop i den konsekvente afvisning af nationalsocialismen fra alle politiske og sociale kræfter og kræfter i den nuværende samfundsorden ligger den store chance for at blive taget alvorligt som det eneste alternativ, for at finde massesympati og for at få indflydelse og magt i tilfælde af en reel systemisk krise, som bliver tydeligere og tydeligere fra år til år.

Da den herskende minusverden først og fremmest ser sig selv som "antinazistisk" og konstant gentager og understreger dette til det yderste, bliver det åbne bekendtskab med nationalsocialismen så at sige automatisk attraktivt i en sådan grad, at systemet mister sin troværdighed og prestige. Når masserne først søger et reelt alternativ, vil de ikke håbe på kræfter, der har kompromitteret sig selv ved at tilpasse sig systemet, men på den bevægelse, der i systemets selvforståelse, som i deres egen selvforståelse, i enhver henseende er det mest ekstreme modbillede til den nuværende borgerlige livsorden - det nationalsocialistiske arbejderparti (se Bürgertumund Arbeitertum)!

Kravet om ophævelse af nazistforbuddet og det politiske arbejde for en genetablering af NSDAP er derfor den afgørende strategiske tilgang til det nationalsocialistiske partis fornyede magtovertagelse i Tyskland og dermed til arbejdet i Ny Front. For at gennemføre denne strategi benytter de nationalsocialistiske ledere sig af forskellige frontorganisationer.

Systemets usædvanligt hårde modstand mod denne åbne bekendelse til nationalsocialismen kræver af de nationalsocialistiske aktivister stor offervilje, selv i form af fængselsstraffe. Dette beviser imidlertid ikke, at Ny Fronts strategi er forkert, men tværtimod, at systemet klart har erkendt den fare, det står over for.

## 124 - FORRESTE DEL

Sturm-Abteilung er den organisatoriske udmøntning af det politiske soldaterarbejde inden for det nationalsocialistiske tyske arbejderparti. Det er dette politiske soldaterarbejde, som den nye generations nationalsocialisme skylder sin fødsel, sin succes og sit håb om sejr. Dette gælder især for Nyfronten, som bevidst så sig selv som kernen i et nyt SA. Den er derfor også forpligtet til at følge Sturm-Abteilungens tradition og ånd som et forbillede for sine kadre.

Den Nye Front definerer SA-traditionen som følger:

SA er en revolutionær alliance af soldater (se Männerbund);

SA er kernen i en politisk konsolideret, revolutionær folkehær (se Folkeforsvaret);

SA er og forbliver bevidst og af klar overbevisning NSDAP's Sturm-Abteilung - dvs. en underafdeling - og underordner sig ubetinget NSDAP's politiske ledelse;

SA afviser væbnet omstyrtelse, hvor lovlig revolution er mulig (se varulv);

SA er et uforgængeligt tankefællesskab;

SA arbejder gennem det levede eksempel på SA-ånden;

SA bekæmper nådesløst reaktionen som den værste fjende af den nationalsocialistiske revolution, som den fremmer;

SA bekæmper al dogmatisme som et degenerativt fænomen i menneskelig tænkning, følelse og handling;

SA påpeger stolt, at det ikke er en "kriminell organisation", selv ikke efter de forvrængede standarder fra sejrherrens Nürnberg-hævnjustits fra 1945/56 JdF. Forbuddet mod en nationalsocialisme, der ser sig selv i SA's tradition, er således ikke engang berettiget i henhold til sejrsmagternes principper, der som bekendt betragtes som den højeste retningslinje i FRG.

Sammen med denne tradition kendetegner SA's ånd nationalsocialismens politiske soldater. Denne ånd finder sit udtryk i den politiske soldats 10 bud:

1. **tro!** Troen er vores livsgrundlag.
2. **adlyd!** Lydighed er den store dyd i vores revolution (se disciplin).
3. **kæmpe!** Kampen er den politiske soldats formål i livet.  
**Vær trofast!** Vores ære kaldes trofasthed.
5. **være kammeratlig!** Kammeratskab er en forudsætning for fællesskab.  
**Arbejd på dig selv!** En nationalsocialist holder aldrig op med at lære (se også Personlighed).
7. **Vær diskret!** En handling er mere værd end hundrede store ordsprog.
8. **Vær modig!** Mod er viljen til at overvinde sig selv.
9. **Vær stolt!** SA er og forbliver Tysklands skæbne (se Pride).
10. **vær nådesløs!** Hårdt i kamp og hårdt i sejr - det er sådan, vi fuldfører den nationalsocialistiske revolution.

Den nationalsocialistiske folkestat vil efter revolutionens sejr være en SA-stat. Ikke fordi SA ønsker at dominere staten - det er partiets opgave - men fordi SA vil vinde og forme alle de militante mænd i et folk, fordi disse militante mænd vil indtage deres retmæssige plads i staten, og fordi SA vil overtage beskyttelsen af den nationalsocialistiske folkestat indadtil og udadtil og mobilisere og organisere alle militærdygtige mænd til dette formål.

SA's opgave i den nationalsocialistiske Volksstaat er den totale mobilisering af folket med det formål at bevare og udvikle arten. Efter overgangen til den nye orden opstår der fra SA's rækker militante mandlige sammenslutninger og religiøse menigheder, som sikrer stabiliteten af en traditionel orden på lang sigt (se

også Orden).

## 125 - TACTIK

Mens strategien er en vejledning i at opnå og dele magten og analyserer og udnytter de langsigtede perspektiver, er det taktikkens opgave at sætte en politisk bevægelse i stand til at øge sin indflydelse og sin tilslutning på kort sigt.

Nyfrontsfællesskabets generelle linje omfatter derfor ikke kun et strategisk koncept, men også taktiske overvejelser, hvor taktikken altid er underordnet strategien:

Taktik uden strategi fører til blind aktionisme. Strategi uden taktik fører til sektarisme. Kun sammen kan de vise vejen til magten. For at realisere sin taktik benytter Ny Front sig af forskellige masseorganisationer.

Den Nye Fronts taktik er baseret på den erkendelse, at under de liberal-kapitalistiske massesamfund med nogenlunde stabile forhold har befolkningssmassen ingen interesse i verdenssyn, idealer og politiske ideer (se liberal-kapitalisme og værdirelativisme). De er næsten udelukkende interesseret i deres umiddelbare, personlige levevilkår. Kun klager, ulemper og uretfærdigheder fører her til indignation, i ekstreme tilfælde til oprør, og giver dermed en revolutionær bevægelse et udgangspunkt for at øge sin massebase i befolkningen.

Den Nye Front indsætter derfor sine kadre på en sådan måde, at der, hvor der er utilfredshed og kritik, også er nationalsocialister, som forsøger at føre utilfredshed til oprør og oprør til revolution. Intet sted må kampen og det politiske arbejde være så smidigt og tilpasningsdygtigt som på det taktiske område - her findes der ingen principper, men kun muligheder! I øjeblikket har Ny Front fire hovedstrategier i sin taktik:

1. bekæmpelse af udenlandsk infiltration;
2. bekæmpelse af miljøforringelse;
3. kulturrevolution mod amerikanismen;
4. kæmpe for et forenet og neutralt Tyskland (se Tyskland) for at opnå sand fred.

Hvert af disse spørgsmål er i stand til at mobilisere utilfredse masser. Mens beskyttelse af liv og neutralitet med henblik på at skabe en retfærdig fredsorden i dag overvejende betragtes som "venstreorienterede" spørgsmål, betragtes kritik af udlændinge og dekadence, som i dag overvejende kommer til udtryk som amerikanisme, som "højreorienteret". Som völkisk bevægelse er nationalsocialismen derimod hverken "højre" eller "venstre", men har elementer af begge dele og er udtryk for et folks vilje til at leve (se vilje). Derfor kan den kombinere alle disse spørgsmål i en enkelt, i sidste ende systemomvæltende politisk revolutionær

bevægelse og dermed kombinere de taktiske forudsætninger med den strategiske nødvendighed og dermed realisere revolutionen.

De ovennævnte udgangspunkter for en revolutionær taktik vil sandsynligvis være de vigtigste, da det herskende system vil vise sig at være ude af stand til at løse blot ét af disse problemer, mens behovet for en sådan løsning omvendt bliver stadig mere presserende. Dette gælder især for overdreven udlandisering og miljøforringelse. Derudover stræber den nye front imidlertid efter at påvirke alle potentielt eller faktisk systemkritiske strømninger og udnytte alle systemkriser og nye problemer ved hjælp af sin alliancepolitik. Befolkningen skal altid gøres opmærksom på dette:

**SYSTEMET HAR INGEN FEJL - DET ER FEJLEN!**

## **126 - MODIGHED**

Mod er viljen til at overvinde sig selv. Kun et fællesskab, der udvikler denne vilje og beviser den i kamp, er i stand til at overvinde individualismen og dermed den borgerlige minusverden (se bourgeoisie). Kun når arieren ikke anerkender sit eget lille liv, men højere værdier og ideer som mening og mål (se værdiidealisme) og dermed overvinder sin individualistiske egoisme, vil han være i stand til at realisere en ny orden i overensstemmelse med arten og naturen. Denne kamp for det fjerde riges kommende ariske højkultur kræver mod samt tro, disciplin, loyalitet og de andre værdier og krav i den nationalsocialistiske etik.

For det nationalsocialistiske parti (se Nationalsocialistisk Tysk Arbejderparti) og især for dets Sturm-Abteilung som et politisk soldaterfællesskab hører tapperhed derfor til kernen i nationalsocialismen som en livsindstilling, der fører fra jeget til vi'et, fra den borgerlige individualisme til det af arbejderklassen formede folkets fællesskab.

I SA er kravet "Vær modig!" derfor et af de 10 bud for den politiske soldat og dermed en af forudsætningerne for et kamplystent liv for revolutionen. Denne modighed fuldkommengøres i viljen til at ofre alle det borgerlige livs bekvemmeligheder og bekvemmeligheder - ja, om nødvendigt endda selve livet - og til at påtage sig lidelser, afsavn, forfølgelse og fængsling i den nationalsocialistiske ide og det nationalsocialistiske partis tjeneste, som giver livet en højere mening og værdi. I partiets politiske soldater vender idealet om militante ridderordener derfor tilbage som den ædleste form for selvovervindelse. De ser sig selv som riddere af den nationalsocialistiske revolution (se også Ordener).

# Sjov under hagekorset

## En samling af anekdoter samlet af Gerhard Lauck

### 44.

Mit hjemmekontor er meget, meget nationalsocialistisk. Mere end én besøgende kammerat har endda kaldt det en "helligdom". Nå, men da en ven ringede og spurgte, om han kunne tage nogen med på besøg, tænkte jeg ikke meget over det. Jeg blev dog lidt overrasket, da han bad om lov til at vise mit kontor til den nyankomne, som hurtigt fik et glimt i øjet.

Den nyankomne stillede nogle få høflige spørgsmål, og vi diskuterede politik. Da det blev tid til at gå, så jeg ham lige i øjnene og sagde med et roligt, men helt alvorligt udtryk i ansigtet til ham:

"Du er selvfølgelig klar over, at nu hvor du har set mit kontor... er vi nødt til at dræbe dig!"

Han blev bleg. Men jeg havde medlidenhed med den stakkels fyr og lod ham slippe med livet i behold. Måske vil han en dag fortælle sine børnebørn, hvordan han nær havde mødt sin skæbne i nazisternes hænder.

### 45.

Min franske kammerat var en interessant fyr. Han havde tjent med det franske Waffen-SS i slaget om Berlin, kæmpet mod Moor-terrorister i Algeriet i den franske hær, deltaget i officeroprøret mod DeGaulle og boede nu i eksil i München.

Da jeg bankede på hans dør, åbnede han den, hilste på mig, kastede armene om mig og kyssede mig på begge kinder. Jeg smilede og sagde: "Det er godt, at jeg ved, at du er franskmænd, ellers ville jeg slå dig for det!"

Senere på aftenen ankom en schweizisk kammerat, og vi tre gik på en bar, der var ejet af en italiensk fascist. Der var kun én anden gæst, en ung tysker, på stedet. Vi talte selvfølgelig om politik. Jeg havde næsten ondt af den eneste ikke nationalsocialistiske gæst, som sikkert troede, at han var stødt på en ond nazistisk sammensværgelse! Da han hørte os, blandede han sig høfligt i vores samtale.

Selv om han var blevet hjernevasket som de fleste mennesker, virkede han som en anstændig fyr. Den schweiziske mand og jeg talte ham til fornuft og fik ham i det mindste til at acceptere, at vi også var fornuftige mænd, der logisk kunne forsvare vores tro, i modsætning til de blodtørstige, morderiske galninge, som tv viser.

I det mindste lykkedes det os næsten. For hver gang vi fik ham halvt overbevist, slog vores på det tidspunkt lettere berusede franske kammerat sin næve i baren og råbte: "*De skal dræbes! Alle sammen! Alle jøderne skal dræbes!*"

Det chokerede naturligvis den stakkels fyr. Så den schweiziske mand og jeg måtte begynde



forfra igen. Men vores franske kammerat gentog blot sin optræden.

Den næste dag fik vi vores hævn. Vi fortalte i sjov vores franske kammerat, at selv om Frankrig var i orden, ville vi en dag blive nødt til at jævne Paris med jorden, brolægge det med beton og gøre det til en parkeringsplads i udkanten af Storberlin.



**NS KAMPFERUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 104      English 1973      28. April 2017 61/24

**Der Kampf geht weiter !**

Seitlich Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Widerstand von Massenmord, Vertreibung, Verfolgung und Verdrängung haben nicht ausgerottet, den Kern der gesamten Idee unseres hoch geliebten Führers Adolf Hitler zu zerstören.

Alle Nationalsozialisten sind sondergeartete Völker und Kampfgemeinschaften stehen Schicksal an Schicksal an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Gefahr des biologischen Völkermord ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der wesentliche Gegner ist ohne Zweifel, den Vilhainismus - gegen alle weißen Völker (?) - zu bekämpfen. Seine Mittel sind Erziehung, Chiffrierung und Kampfschulung.

Ob "Lüge" oder "Wahrheit", als ein Wille zum Leben im "Dritten Reich", als ein Fortschrittswort bewahrt oder auf einen Schicksalsfall anberufen. Am Ende Nationalsozialismus ist unsere Pflicht!

Hail Hitler!  
Gerhard Laska




**NS Nyhedsbrev**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1005      19.06.2022 (133)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Forreste rapport**  
**Interview med Molly**

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrelaterede.

Beskriv venligst din holdning til sidanens emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotoalbumet, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeheden her ([www.measuringtheancient.com/truth.htm](http://www.measuringtheancient.com/truth.htm)). Jeg er nlet op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere at lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lys. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af



the **NEW ORDER**

Number 174 (2022)      Founded 1978      April 26, 2023 (134)

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other socially-aware countries and racial kinmen fight side by side for the preservation of our white folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all white folks. His means are non-white immigration, culture denigration, and neo-racism.

Whether "Lüge" or "Wahrheit", whether in election battles or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!  
Gerhard Laska



# NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog  
Hundredvis af bøger på mange sprog  
Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



**NSDAP/AO    nsdapao.info**